

In gerechtigheid zal ik U aanschouwen : als ik ontwaak zal uw aanblik mij verzadigen (ps. 16, 15)

†

IN VROME HERINNERING AAN
ZEEREERWAARDE HEER

Valeer DE MEYER

Algemeen Directeur van de Zusters van
Sint Franciscus van Opbrakel

Geboren te Gent op 19 februari 1911 en
onverwacht overleden te Nyamasheke (Rwanda)
op 7 maart 1980.

De dag dat wij het overlijden van deze vrome en toegewijde priester vernamen, bad de Kerk in haar vastengebed : Heer wees onze leidman in dit leven en voer ons naar het licht van uw aanwezigheid.

Het hele leven van onze dierbare Directeur is aan deze bede getrouw geweest. Waar hij de roepstem van God mocht vernemen was zijn antwoord spontaan en oprecht, blij naar het voorbeeld van zijn goddelijke Meester. In dankbare liefde heeft hij de Heer en zijn medemensen gediend.

Beproevingen allerlei werden hem niet gespaard, maar in gebed leerde hij begrijpen hoe het sterven van de graankorrel veel vruchten geeft. De Heer had hem bedeeld met rijke talenten naar hart en geest en het was hem een vreugde er andere mensen mee te verrijken. Zeer fijngevoelig en kunstminnend bewonderde hij al het schone, dat zowel de natuur als de kunst ten toon kon spreiden en

die bewondering kon hij door de jeugd laten delen, waarvan de christelijke opleiding hem zo ter harte ging.

Vooral zijn dierbare Congregatie heeft hij met grenzeloze toewijding en bezorgdheid bijgestaan. Wat zijn aanmoedigende aanwezigheid, zijn bezielend woord en de stille opbeuring van zijn eenvoudige en discrete tussenkomsten voor zovele zusters is geweest, daarvan getuigt de diepe smart die zijn heengaan in de Congregatie verwekt. Hij was voor velen een bron van hoop en moed zoals de Morgenster, die hij voor de zusters en voor de jeugd als embleem had gekozen. Terwijl zijn plotse sterven droefheid en diepe rouw brengt, moeten wij toch in geloof die stille overgang bewonderen waar de Heer zijn trouwe dienaar, als een missionaris op het veld van eer, naar de blijvende vrede heeft laten overgaan, waar hij nu in onbepert geluk van het eeuwige licht zal mogen genieten.

Moge het aandenken van wat deze vrome priester voor zovelen is geweest en de verwezenlijkingen die hij nalaat, ons met diepe dankbaarheid vervullen. Zijn dierbare Zuster en Familie, die hij zo genegen was, zijn Congregatie voor wiens groei en bloei hij zijn beste krachten heeft gegeven, zijn vele vrienden die zijn genegenheid en waardering zo op prijs stelden, allen roept hij nu op om in geloof en vertrouwen de levensweg verder te gaan, zijn voorbeeld indachtig.

Moge onze hemelse Moeder Maria, die hij als de Morgenster zo dikwijls heeft aanroepen, hem nu begeleiden naar dat volle Zonnelicht waar hij in onbegrensd geluk de volle waarheid zal genieten.

Dat hij door de barmhartigheid van God in vrede ruste !