

Waar menselijke troost ontbreekt
Brengt Goddelijke nabijheid steun.



TROOSTVOL AANDENKEN

aan

MEJUFFROUW

MARTINE DEMEYERE

dochter van de Heer

en **Mevrouw Marcel DEMEYERE-BROUWERS**

geboren te Kortrijk op 12 april 1952 en na
een smartelijk ongeval overleden in de kliniek
van O.-L.-Vrouw van Lourdes te Waregem op 13 juni
1975, voorzien van het H. Oliesel.

Door vriendelijkheid
Liefde en zachtmoedigheid
Schreef MARTINE haar naam
Diep in d'hartes der mensen
Die ze ontmoette.
Haar zachte stem
Die liefdevolle lach
Droeg ze als jonge verpleegster
Dagelijks mee naar
Haar beproefde zieken.
Ze verlichtte en verzachtte het leven
Door haar zonnige aanwezigheid.
Het bewustzijn dat God haar liefhad
Schonk haar een sterk vertrouwen
Dat MARTINE hier zelf in Dichterlijke
Bewoordingen, eens geschreven heeft.

D. D.

't Grootst van al is de LIEFDE !
Groter dan macht of fortuin.
Liefde, inzet voor allen, geen surrogaat
rondom onze leegheid !

't Grootst van al is de Liefde.
Groter dan macht of fortuin.
Maar... geen vloed van woorden kan doen verstaan,
wat Hij voor mij heeft gedaan.

Danken wij God voor elkaar.
Vraag maar niet hoe, vraag niet waar.
Kijk om je heen, en geef toe
God wordt ons mensen nooit moe.

't Grootst van al is de Liefde.
Daartoe heeft God ons gemaakt.
Maar... blijkt uit ons leven dat wij verstaan,
Wat Christus voor ons heeft gedaan.

Vaarwel lieve ouders, broers, verloofde en vrienden
tot weerziens.

Heer en Mevrouw Marcel DEMEYERE-BROUWERS,
haar ouders ;
Jonge Heer Mathieu DEMEYERE en verloofde,
Jonge Heer Roland DEMEYERE,
Jonge Heer Henri DEMEYERE, haar broers ;
Heer Billy SOBRIE, haar verloofde ;
Mevrouw Simonne DELEU, haar grootmoeder ;
De families DEMEYERE-BROUWERS,

danken voor uw medevoelen.

Druk Crommelynck Tiegem