

Een mens kan niets nemen, tenzij het hem uit den hemel gegeven is. (Jo. 3.27)

†  
TER HERINNERING AAN DE DAG DER  
VREUGDEVOLLE INTREDE IN GODS  
WOON VAN DE ZIEL VAN MIJNHEER  
Barthelomeus DE MIDDELEER

echtgenoot van Mevrouw

MARIA JUDITH DE MEDTS

geboren te St Lievens-Esse den 13 October 1871 en er zacht in den Heer ontslapen den 10 November 1951, versterkt door de H.H. Sacramenten der ster-  
venden.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

«Treed binnen, trouwvolle dienaar, want ik was be-  
droefd en en gij hebt Mij getroost, ik had honger en  
gij hebt Mij te eten gegeven....»

Gans het leven van deze eenvoudige christen huis-  
vader kan samengevat in deze woorden uit het H.  
Evangelie « Leer van Mij dat ik goed ben... Leef immer  
als een blij kind van uw hemelse Vader... Wees een-  
voudig en niet bekommerd om den dag van morgen... »

Hij was werkelijk een steeds stralende en lachende  
zon in zijn gezin waarvoor hij totaal geleefd heeft :  
voor vrouw en kinderen een goede vader, die door zijn  
eindeloze goedheid het diepste en schoonste in aller  
harten deed groeien. Die levensblijheid en goedheid  
behiel hij ook daarbuiten. Immer zal hij zo voortleven  
in de gedachten zijner familieleden en vrienden. Mijn  
lieve echtgenote, wij hebben samen geofferd en in  
het offer onze vreugde gevonden. Wees moedig. Dit  
offer is voor u wel het grootste, maar ook het schoon-  
ste. Ik sterk u van uit den hemel.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik heb u  
geleerd wat liefhebben is, ik heb u getoond wat goed  
zijn is en offeren, steeds met een lachend gelaat. Wilt  
dit alles wat ik u zo graag geven wilde voor moeder en  
alle mensen bewaren. Zo zal ik steeds daadwerkelijk on-  
der u voortleven.

Gij vooral, mijn zoon, die ik met hart en ziel tot  
Gods altaar bracht op mijn verveerde handen, en aan  
de verre Missies schonk, behoud immer die karakter-  
trekken in uw apostolaat, dan blijft gij mijn fierheid.  
Bidt allen voor vader.

H. Hart van Jezus ontferm u mijner, 300 d. afl



De Familiën De Middeleer ;  
De Medts ;  
Meersman ;  
De Paepe ;

zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming hun betoond bij het over-  
lijden van hun dierbare afgestor-  
vene,

DANKEN U.

Uitgever René DE VOS, St Lievens-Esse