

Mijn geluk was God dienen, die ik door mijn werken zocht en nu gevonden heb. H. Aug.



ZALIG AANDENKEN
VAN MIJNHEER
HUBERT DE MIDDELEER

Weduwnaar van Mevrouw
MARIA DE BOECK

geboren te Schorisse de 18 Februari 1867 en
godvruchtig overleden te Erpe de 21 Februari 1950.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten
en de Pauselijken Zegen.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart en
van verschillende godvruchtige genootschappen.

Zijn leven was godvruchtig voor de Heer, minzaam en stichtend. Zijn goede inborst won hem vele vrienden en de edele gevoelens van zijn hart, gevoegd bij een minzame omgang verwierven hem de algemene achting. H. Aug. en Eccl. VI, 5.

Hij was een eenvoudig diep gelovig man, die leefde volgens zijn geloof, die werkte voor en waakte over zijn schoon gezin. Hij ging zijn kinderen voor op de weg der deugd en van trouwe plichtsvervulling. Geen wonder dat God in zijn schoon gezin zich twee kloosterlingen uitkoos, en hij man van groot geloof stond ze gaarne aan God af. Stichtend was het geduld en de overgave waarmee Hij de last der ziekte heeft gedragen en met de woorden: "Mijn Jezus barmhartigheid," op de lippen is hij heengegaan.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, bemint en eert elkander volgt uw vader en moeder na in trouwen dienst van God, dan zullen wij eens onafscheidbaar verenigd zijn in de hemel.

Zoete Harten van Jezus en Maria weest mijn toevlucht.

Uitg. Edgard Noël. Erpe.

Mijnheer en Mevrouw Camiel De Middleeer-D'Hoker,
Mijnheer en Mevrouw Arthur Van Der Haegen-De Middleeer,
Mevrouw Weduwe Robert De Middleeer-Temmerman,
Eerwaarde Zuster Marie-Hubert, der Zusters van Liefde van O. L. Vrouw
van de Goede Hoop, in de wereld Juffrouw Sidonie De Middleeer,
Eerwaarde Zuster Marie-Hubertine, der Zusters van Liefde van O. L. Vrouw
van de Goede-Hoop in de wereld Juffrouw Josephine De Middleeer,
Mijnheer en Mevrouw Albert Parewijck-De Middleeer en hunne kinderen
Willy, Godelleve, Anny en Marc.
Mijnheer en Mevrouw Albert Meuleman-De Middleeer en dochter Lena,
De familien De Middleeer, Anteunis, De Boeck en De Meesel,

BEDANKEN.