

God is de Herder die waakt over mij... (Ps. 22)

+

Tot zâlig aandenken van  
MEVROUW

**Irène DE MIDDELEER**

**Weduwe van Albert PAREWIJCK**

Zij werd geboren te Erpe op 29 september  
1907 en overleed te Aalst op 19 februari 1982,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

---

Moeder, samen met vader hebt gij vaak de  
zon zien rijzen, in de vroege morgen. Met  
hem hebt gij het zaad gestrooid, gehoopt dat  
het zou kiemen en in de zomer rijpe volle  
halmen geven zou.

De akker is niet altijd mild geweest voor U.  
Mislukking van de oogst was soms Uw deel.

Gij hebt gelaten 't stille leed gedragen. De  
laatste jaren van Uw leven was eenzaamheid  
en kille herfsttijd. Al staat de zon nog laag  
op deze late februaridag, toch is voor U de  
grote oogsttijd aangebroken.

Uw grote wens om in de komende lente naar  
Lourdes te reizen en er vol vertrouwen te  
gaan bidden om genezing is niet meer in ver-

vulling gegaan. O.L. Vrouw wist dat de weg  
te lang en te vermoeiend was. Zij gaf de  
voorkeur aan het samenzijn met haar en vader  
op de grote eindbestemming.

Moeder, wij zijn U dankbaar voor het voor-  
beeld dat gij ons nagelaten hebt van dienende  
liefde en godsvrucht tot de Heer.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, ik dank  
U voor Uw zorgen en genegenheid. Vooral de  
laatste jaren was Uw toewijding mij een grote  
steun ; gij hebt mij steeds zo kommervol en  
liefdevol omringd.

Heb dank eerwaarde zusters, personeel en  
trouwe vrienden in het rustoord « Avondzon »,  
voor de goede verzorging en de warme gene-  
genheid die U mij gegeven hebt. Dank voor-  
namelijk aan dezen die mij een steun waren  
in mijn eenzame uren ; dank Bertha voor de  
vele troostende uren die wij samen hebben  
doorgebracht.

Vaarwel familie, vrienden en kennissen. Dra  
zullen wij weer verenigd zijn in de oneindige  
vreugde van 't hemels geluk.

---

Het is voor ons een troost dat U ge-  
komen zijt en met ons bidt en offert  
voor de zielerust van onze dierbare  
moeder.

Hiervoor danken de families U oprecht.

---

Drukkerij DE AS - Heistraat 55, Oosterzele  
Begr. J. Wanzele - Oosterzele - Tel. 62 56 47