

Laat de kleinen tot mij komen.



TROOSTVOL AANDENKEN VAN

Marie-Jeanne DE MIDDELEER

Dochter van de Heer en Mevrouw

Gérard DE MIDDELEER

en Rachel HENDRICKX.

Geboren te Opbrakel de 23 juni 1960 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Gent de 27 september 1970, na gesterkt te zijn door de H. Communie, het H. Vormsel en de laatste troostmiddelen der H. Kerk.

Heer God, Gij vraagt van ons een zeer zwaar offer. Ons levenslustig Marie-Jeanneken, de zoon van ons huis, hebt Gij bij U genomen. Het was ons een grote schat. Het was een begaafd en een godvruchtig kind, onze troost en onze vreugde en een voorbeeld voor hare vriendinnetjes. Vol van wijsheid en vlijt ging zij door het dagelijkse leven. Met innige belangstelling en geluk volgden wij haar. Maar even aange-naam, lief en rein was zij in het alziend oog van God en rijp werd zij door Hem geacht om zijn lof in het koor der Engelen te komen bezingen. Daar blijft het onze lieveling en onze voorspraak in ons lijden; haar bedde zal zeer vermogend zijn bij de Heer.

In die gedachten zien wij betrouwvol de toekomst en de hemel te gemoet, wij staken ons geweest en spreken vertroostend tot elkaar: ons

Marie-Jeanneken beschermt ons nu, opdat ook wij de hemel, het einddoel van onze tocht, veilig en wel zouden bereiken.

Mijn Jezus Barmhartigheid.



De Heer en Mevrouw Gérard De Middleeer-Hendrickx,

Jonge Heren Roger, Paul en Marc De Middleeer,
Juffrouw Marie-Paule De Middleeer,

DANKEN U zeer oprecht voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. R. De Vos, koster, St. Lievens Esse.