

O Kruis van Christus, in uw schaduw wil ik rusten en hopen,
Nav.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Marie Nathalie De Middeleer

weduwe van

Alfons HENDRICKX

geboren te St. Lievens - Esse den 6 December 1875 en godvruchtig overleden te Steenhutze - Winhuize den 7 Februari 1950 ; gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk,

Zoals zij heeft geleefd zo is zij ook naar den Heer teruggegaan : kalm en gelaten, geheel aan Hem overgegeven is zij zacht van ons gescheiden, om beloofd te worden voor het vele goede dat zij gedurende haar leven hier op aarde heeft gedaan.

Omdat zij goed geleefd heeft en God getrouw heeft gediend tot aan het einde van haar leven is deze dood geen dood, maar een verandering van woonplaats een verhuizing van een slechte naar een goede woning.

Dierbare Kinderen ; ik was graag nog bij U gebleven maar ik gehoorzaam gaarne en gewillig aan Gods stem die mij roept. Ik dank u allen, want tot het einde van mijn leven hebt ge mijn dagen aangenaam gemaakt en uw tederste zorgen aan mij besteed. Lieve Kleinkinderen, onthoud mijn vermaningen, doe al uw plichten goed, van uit den hemel zal ik al uw doen en laten nagaan en u ondersteunen in den strijd van dit leven. En gij mijn neef, Priester des Heren, gedenkt me wanneer ge staat aan het altaar des Heren.

Blijven we voor elkaar bidden.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.

300d. afl.



Zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming en gebeden in onzen diepen rouw, danken U oprecht :

De familien DE MIDDELEER, HENDRICKX en MEERSMAN.

Alle drukwerken R. De Vos, Sint-Lievens-Esse,