

Lijk de Heer het gewild heeft, zo is het geschied : dat
de Naam des Heren gezegend zij. Job. 1 - 12.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Marie-Odile De Middeleer

echtgenote van Mijnheer

Emiel HENDRICKX

geboren te Sint-Lievens-Esse den 18 Februari 1878 en
goi vruchtig overleden te Steenhutze-Wijnhutze den
19 Augustus 1950, versterkt door de H. H. Sacramenten
der stervenden en de Pauselijken zegen.

Mijn beminde echtgenoot, hef uw ogen hemelwaarts,
God heeft mij aan u gegeven, God heeft mij aan u ont-
nomen, onderweip u aan zijn H. Wil, wat u troost zal
schenken in uw droefheid.

Wij dachten ons gelukkig en meenden nog vele jaren
samen de zoete vreugde te smaken die de mens vindt
in het volbrengen van zijn kristelijke plichten. Doch de
Heer heeft er anders over beschikt.

Van de duurzame overledene mag de getuigenis afge-
legd worden dat ze was een liefdevolle echtgenote,
een goede moeder en een overtuigde kristene vrouw.
Ze was eenvoudig en nederig in handel en wandel.
Daarom werd ze door God en de mensen bemind.

Beminde Echtgenoot, ik dank U voor goede zorgen.
Blijf mij indachtig in uw gebeden, ik van mijn kant zal
in den hemel voor u bidden. Zo blijven wij in den geest
verenigd, totdat wij later weer zullen bij elkander zijn
in den schonen hemel, om nooit meer te scheiden

Mijn duurzame Kinderen vergeet moeder niet in uwe
gebeden, gij vooral mijn dochter-kloosterlinge. Troost
vader in zijn droefheid en sta hem bij; den Heer zal U
zegenen.

Geliefde Familie, wees mijn ziel indachtig.
Heer Jezus geet haar de eeuwige rust.

De familiën

DE MIDDELEER - HENDRICKX

Zeet gevoelig voor de blijken van christelijke deelneming
en gebeden in hun diepen rouw, danken U van harte,

Alle drukwerken R. De Vos, koster, Sint-Lievens-Esse.