

J'ai déjà un pied dans la tombe et il me semble que je n'ai qu'à étendre les bras pour toucher mon berceau.
(naar P. Passerat; aangehaald door de overledene)



BID VOOR DE VROME ZIEL

van

WELEERWAARDE HEER

Karel DE MIL

geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 11 Augustus

1865,

Priester gewijd op 19 December 1891,

achtereenvolgens leraar aan het Bisschoppelijk

College te Binche,

onderpastoor te Edingen,

pastoor te La Hestre,

aalmoezenier te Vieux-Leuze en te St-Maria-Oudenhove,

overleden te St-Maria-Oudenhove op 27 December 1950, versterkt door al de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Goede Priesters, dat zijn heilige vaten :

Zij zijn vervuld met hemelse gaven boven maten,

Want zij zijn zuiver van ziel en van lichaam.

Zij dragen Christus gebeeld in hun harten.

Zij oefenen dagelijks Zijn passie, Zijn dood,

Zijn trouw, Zijn minne in hun gedachten.

Zij zijn middelaren tussen de zondaren en God.

Zij offeren Jezus, gemarteld, van minne gestorven,

Aan Zijn hemelsen Vader, voor levenden en

doden.

(Gelukz. Jan van Ruisbroec.)

Vaart wel, goede Moeder en Zusters, die mij zo toeder hebt verzorgd in mijn laatste ziekte. Ik ga op tot de Heer die mijn jeugd verblijdt. Hij zal U lonen voor het goede dat gij zijn dienaar gedaan hebt.

Ten slotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar, op al wat edel, rechtvaardig, rein, liefelijk en welgevallig is, op al wat deugd heet en lof verdient. Handelt naar wat gij geleerd en aanvaard hebt, naar wat gij van mij hebt geleerd en gezien. En de God van de vrede zal met u zijn.

(Brief van St Paulus aan de Fillippiërs IV 8-9.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

De Familie **DE MIL**,

De Familie **VERPLAETSEN**,

De **Oversten** en **Zusters** van het St-Franciscus-instituut (Kasteel),

BEDANKEN.

Drukkerij «De Beiaard» Sottegem.