

"Hoge jaren maken mild en lankmoedig
in de schaduw van een oude eik
is het aangenaam rusten"

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Maria Clemence DE MIL

weduwe van De Heer DE SMET Richard

geboren te Herzele op 3 oktober 1898
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 3 november 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Clemenske, het minzame vrouwtje uit de
Bosveldstraat 57. Zij leefde sober, met een
groot hart, bekommerd om wat er in de
wereld omging, verborgen gekend om haar
goede werken omwille van haar goed hart
en haar vrijgevige gouden hand. Pionier van
geest tot op haar tweeënnegentigste, ver-
standig, geïntresseerd; Zij las en zij keek
teevoe, zij wist méér dan wij vermoedden. zij
vertelde nà, wat zij de dag voordien op tele-
visie had gezien.

Zij groette met een dankbare blik, als je
binnenkwam, de achterdeur gastvrij open. Je
moest wél tijd hebben dan. Ze vertelde over
eigen zorgen, ouderdom, de moeiten en de
pijn. En altijd weer over Frankrijk, met een
frans woord ertussendoor en dat zij kennis
had van die tweede wereldtaal. Ze was ook
voornaam, alsof ze zeggen wou: "let niet op
mijn uiterlijk, mijn ouderdom-ik ben de ne-
gentig voorbij ..."

Achteraf gezien moet zij als belangrijkste
opdracht hebben gezien: goed zijn voor de
mensen, dichtbij en veraf, dankbaar zijn voor
goedheid wederkerig. Goed is zij altijd ge-
weest. Van kinderen hield zij in het bijzon-
der, zelf als weduwe zonder kinderen. Je
wist bovendien dat haar deur voor iedereen
openstond, voor mensen met een hart...

Clemence, wellicht bovenal een vroom
mens, een lieveling van God. Zo mocht je
haar wensen bij elke ontmoeting: "volhou-
den, Clémence, ten einde toe !. We verlaten
je nooit. En God blijft liefde ten einde toe";

De families DE MIL, DE SMET, EECKHOUT
en VAN DE SIJPE
danken U voor uw medeleven in de rouw die
hen treft.