

« Kom, Heer Jezus ! »

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

LILIANE DE MOERLOOSE

echtgenote van de Heer

JULIEN VERLINDEN

geboren te Bevere (Oudenaarde), op 1 juli 1930
en zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde,
op 30 juli 1972,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

—
Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar de Heer terug gegaan. Kalm en gelaten, geheel aan Hem overgegeven is zij stil van ons gescheiden, om beloofd te worden voor al het schone dat zij gedurende haar leven hier op aarde gedaan heeft.

Voor haar echtgenoot was zij de trouwe en innemende vrouw, vol toewijding en liefde, die met uiterste zorg en goede smaak alles ten beste regelde in haar huis en zaken.

Vast van wil, vrijmoedig en recht in haar spreken, was zij meteen zacht en vriendelijk van omgang. Iedereen die haar kende, hield van haar : waar zij was, bracht ze vreugde en blijde ernst.

Eenvoudig van geloof en vertrouwend in het gebed was ze onderworpen aan God, om uiteindelijk door ziekte gelouterd, in de Heerlijkheid van het Vaderhuis opgenomen te worden.

Zó blijft ze voortleven in onze herinnering, zó was het voorbeeld dat zij ons gaf.

Liefste echtgenoot, te vroeg heb ik u moe-

ten verlaten. Dank voor uw liefdevolle toewijding en de gelukkige jaren die we samen mochten doorbrengen. Troost u : voor wie God bemint, komt alles ten goede.

Dierbare familieleden en vrienden, hebt dank voor al hetgeen gij mij geschonken hebt, gij vooral, beste zuster en verpleegsters die mij zo innig bijstond naar ziel en lichaam. God lone u.

Laat nu uw vroom gebed, een laatste blijik zijn van uw genegenheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !
O. L. Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

De Heer Julien VERLINDEN,

Mevrouw Maurice VERLINDEN-NOTTE,

De families DE MOERLOOSE, VERLINDEN,
LIETARD en NOTTE,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelname in hun rouw.**