



BID VOOR DE ZIEL VAN

Frans DE MOEY

weduwnaar van Bertha D'HAESE

Geboren te Manage op 27 maart 1920 en
godvruchtig overleden
op 14 oktober 1994 te Aalst,
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Groot oorlogsinvalide van de
oorlog-veldslag 1940-1945 met
nationale erkentelijkheid (speciaal statuut)
Gewezen beheerder, voorzitter,
ondervoorzitter van verschillende
middenstandsverenigingen te Ninove,
Aalst en Oudenaarde

Wie in het leven, lijdt en sterft ontslaapt in vrede,
met de meeste onderwerping zelfs met blij
gemoed heeft de overledene al de pijnen, smarten
en tegenslagen doorstaan die men heeft overge-
zonden.

Dierbare kinderen, innig dank voor de genegen-
heid mij betoond. Eens zien we elkander weer bij
mama waar geen lijden meer bestaat.

Ik bid U, wil niet langer treuren
Gij weet, het moest toch eens gebeuren
Dat ik van hier zou heengaan;
Ik heb volbracht mijn levenstaak
Het leven is toch slechts een reis,
Ik ging U vóór naar 't Paradijs
Ook gij landt later hier eens aan
En dan zijn we immer weer te zaam
Dan kennen we geen scheiden meer!
Ik waak en bid en blijf U trouw
Dat gij U troost in uwe rouw
En 'k vraag aan God dat iederen dag
Hij sterken en U troosten mag.

De families DE MOEY, D'HAESE,
VAN DER PLASSCHEN en
VERGALE

danken U voor de blijken van deelneming.

Begravenissen -Krematies Herregodts
Geraardsbergsestraat 110-112 - 9400 Ninove
ABC-Druk Meerbeke - 054/33.25.20

