

In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

JEANNETTE DE MOL

weduwe van de heer

ACHIEL DE CLERCQ

geboren te Brussel op 3 september 1903
en zacht in de Heer ontslapen te Zottegem
op 23 februari 1987,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

André en Hilda Van den Berghe - De Clercq
en kinderen,
Roger en Daisy De Clercq - De Bock,
Marcel en Paula Van Damme - De Clercq en kind,
De families De Mol, De Clercq, Jordens, De Clercq

danken U voor de blijken
van deelneming en gebed.

Afscheid nemen van een goede moeder doet pijn.
Moeder laat een grote leemte na;
haar glimlach, haar bezorgdheid voor ons allen,
zullen ons steeds blijven.

Het leven is een aaneenschakeling
van vreugde en verdriet,
van tegenslag en voorspoed.
Zij heeft haar levensdagen benut om goed te zijn
voor haar omgeving, vooral voor haar gezin;
zij was een en al toewijding.

Heer, wij geloven
dat U de Heer bent van leven en dood.
Die gedachte geeft ons hoop.
Maar als we iemand die ons dierbaar is verliezen,
hebben wij geen antwoord.
Laat ons Heer, ons leven in Uw handen leggen
en leer ons telkens weer "Uw wil geschiede" zeggen.

Moeder, wij hadden graag nog lang voor u gezorgd,
wij waren u veel dank verschuldigd.
Wij geloven dat God u opgenomen heeft
in Zijn Rijk van liefde en eeuwige rust.

Tot weerziens.

Otte