

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



TOT ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

VICTOR, KAMIEL DE MOL,

echtgenoot van Mevrouw

Leopoldina, Cordula Roelandt,

geboren te Erpe den 30 April 1888 en er godvruchtig overleden den 18 Mei 1947.

VERSTERKT door de H. H. SACRAMENTEN.

Lid van den Bond van het H. Hart.

Gij weet, o Heer, welke goede man Gij uit ons midden hebt weggenomen en hoe pijnlijk daarom deze slag ons treft. Gij hadt hem zijn vaderhart gegeven dat hem rusteloos deed werken voor zijn gezin en hem zwijgend de zwaarste pijnen deed verdragen.

Hij was een vriend van het Heilig Hart van Jezus, en een trouw bondslid. Eenvoudig maar diep was zijn geloof. Hoe treffend schoon was zijn afsterven en hoe gelukkig was hij als hij voor de laatste maal zijn Meester mocht ontvangen. Bij zulke menschen leert men het troostvolle van het christelijke sterven.

Teergeliefde vrouw, kinderen en familieleden ik moet u verlaten. Het is een smartvol afscheid ik weet het. Ik vrees de dood niet want ik ga heen met de sterkte van Christus en met het zoete besef dat ik heel mijn leven mijn plicht heb gedaan. Bidt voor mijne ziel totdat wi weder voor Gods aanschijn mogen vereenigd zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Edgard Noël, Erpe.

Mevrouw Victor Camillus De Mol, geboren Leopoldine Roelandt,
Mijnheer en Mevrouw Richard De Mol-Van Den Bossche en
kind,

Mijnheer Florent De Mol,

Mijnheer Raymond De Mol,

De Familiën : DE MOL, ROELANDT en DE SUTTER,

danken U van harte voor de blijken van deelneming in
rouw en gebeden.