

Tot U verhef ik mijn ziel, o mijn God ! op U blijf ik hopen ; laat mij niet worden beschaamd ; (Ps. 24.)

+

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

**ALICE DE MOOR,**

echtgenote van Mijnheer

**Joseph De Block,**

geboren te Oosterzele, de 11 November 1901 en  
aldaar overleden, de 26 November 1949.

Versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

**Lid van de Bond van het H. Hart.**

O God, tot U moeten wij komen met onze radeloze smart, want vruchteloos zoekt onze geest naar troost-gedachten in dit onpeilbaar droef verlies van onze goede moeder.

Als een beste moeder hebben wij haar inderdaad gekend, gewaardeerd en bemind. Met haar iiverige man had zij in werk en zorg een schoon gezin gesticht.

Onder haar wijze en voorbeeldige leiding bloeide daar welstand, naarsrige bedrijvigheid, eensgezinde blijde liefde en christelike deugd. In dit hemelhuisje was zij goede en geliefde koningin.

Maar ook in de buurt, in de ganse parochie en gelijk waar men haar kende, werd zij om haar rechtschapen en menslievend hart geacht en gaarne gezien.

Mijn Teerbemimde Echtgenoot en Kinderen, bewaart Uw vertrouwen in Gods barmhartige goedheid. Hij die alles ziet, ook onze geheimste gedachten, Hij alleen weet welke geheimzinnige ziekte mij zo plots van U wegrukte. Hij zal Uw geschokt gemoed weer rust en sterkte geven. Draagt zorg voor ons jongste kindje.

Bidt allen voor mij, mijn dierbare Familieleden, opdat ik spoedig bij God moge gelukkig zijn en wij elkaar bij Hem mogen terugzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. - Tel. 169

Mijnheer Joseph DE BLOCK ;  
Mejuffer Antoinette DE BLOCK ;  
Mejuffer Mariette DE BLOCK ;  
Mejuffer Georgette DE BLOCK ;  
Mijnheer Raphaël DE BLOCK ;  
Mevrouw Weduwe Adolph DE MOOR-BRAECKMAN en Kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Theodiuul DE BLOCK-MAEGERMAN en Kinderen ;

De Familie DE MOOR,  
De Familie DE BLOCK,  
De Familie BRAECKMAN,  
De Familie MAEGERMAN,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in  
hun rouw betuigen U hun innigen dank.