

Ik was verheugd toen men mij zeide, zie we trek-  
ken op naar het huis van de Heer.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## Elodie DE MOOR

Weduwe van Mijnheer

Victor HANSSENS

geboren te Letterhoutem, de 18 oktober 1877 en  
godvruchtig overleden te Sint-Lievens-Houtem,  
de 8 april 1967.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zwaar-zieken.

«Nader bij U mijn God; U nader bij;  
Kort is ons leven Heer, wij weten niet,  
Wie van ons morgen weer, het licht nog ziet,  
Brenge mij iedere dag, die ik beleven mag  
Nader bij U mijn God; U nader bij»

Liefde onder welke vorm dan ook, kan niet ver-  
loren gaan; ergens achter de dood moet het leven  
voortgaan. Bergman

De dierbare overledene was gezegend met een hoge  
ouderdom. Zij was godsdienstig en trouw aan haar  
kristelijke plichten.

Dierbare Kinderen, ik zeg U dank om uw trouw,  
kinderliefde en goede verzorging in mijn oude dag.

Bidt allen voor mij.

.....  
Drukk. De Riemaker, Sint-Lievens-Houtem.

Mr en Mw Valère VAN IMMERZEELE-HANSSENS,  
kinderen en kleinkinderen,  
Mr en Mw Emiel HANSSENS-GOOSSENS, kinderen en  
kleinkinderen,  
Mr en Mw Omer JANSSENS-HANSSENS en kinderen,  
De families DE MOOR, HANSSENS, VAN DE VIJVER  
en GOOSSENS,

BEDANKEN Ued. voor de blijken van  
deelneming in rouw en gebeden.