



Opdat wij zouden gedenken in onze gebeden

De Heer

## JEAN-PIERRE DEMOOR

echtgenoot van Mevrouw Beatrice SERLET.

Geboren te Oudenaarde op 4 augustus 1939 en  
godvruchtig overleden te Kortrijk op 24 juni 1986  
gesterkt door het H. Ziekensakrament.

*Lid van de*

*Raad van Bestuur van de Van Clé Kinderboerderij.*

*Lid van de Vriendenkring van Clé Kinderboerderij.*

*Lid van de Kleindierfokkerij "De Kinderhoeve".*

In de volle zomer van het leven werd Jean-Pierre door ziekte getroffen. Hij vocht moedig de uitzichtloze strijd. Hij verzweeg zijn pijn. Hij wilde leven en niet begeven om het beste van zichzelf te geven, voor zijn goede vrouw en geliefde kinderen.

Toen zijn uur gekomen was, heeft hij rustig en gelaten zijn kort maar verdienstelijk leven in Gods handen neergelegd.

Hij was een vriend, een échte vriend van mensen, voor zijn bloeiend gezin het éérst, met gans zijn hart. Hij was een vriend voor de honderden gezinnen waar hij dagelijks de post aan huis bracht. Al jaren de befaamde bakker op de kinderboerderij, om zijn smakelijk brood ten zeerste geprezen.

Hij was een dierenvriend en de kleinveefokkerij was één van zijn geliefde hobby's. Hij was vooral een vriend van de natuur. Het was het liefste wat hij deed : met gans zijn gezin zoveel het kon, bij weer en wind, trok hij door de bossen en langs rivieren met grote bewondering en sterk geboeid door Gods milde natuur.

Hij was voor iedereen een eenvoudige, hartelijke man, steeds ten dienste, immer actief en altijd bezig. Hij was bestuurslid van de kinderboerderij, diens vriendenkring en de club van de kleinveefokkerij. Steeds bezig en doende, creatief en dienstvaardig zowel thuis als binnen de kring van zijn vele vrienden.

"De Heer is zijn graan komen halen...

Hier ligt nu het gedorstene stro." (G.G.)

In die àl te weinige jaren die hem werden gegund, heeft hij zijn korte leven tot grote vruchtbaarheid gebracht. Met de liefde van zijn hart en het werk van zijn handen heeft hij het "goede brood" gekneed voor het geluk en welzijn van al zijn geliefden... Wij zullen hem nu zozéér missen, hij had nog zovéél willen doen... maar het heeft niet mogen zijn.

Vaarwel, mijn lieve vrouw,  
vaarwel mijn lieve kinderen.

In Gods Vaderhuis zal ik nog méér uw vader zijn.  
Dat de Heer U zegene en beware.

De families Demoor - Serlet

danken U voor uw gebed en christelijke deelneming.  
Nadienstmis : zondag 14 september 1986 te 10.30  
uur in de Sint-Brixiuskerk te Marke.

Rouwleiding A. Deman