

Ik ben de Verrijzenis en het Leven !

†

VROOM AANDENKEN

AAN DE HEER

**JULES, CAMIEL, ERNEST DE MOOR,**

echtgenoot van Mevrouw

**Clara, Paula CAEKEBEKE,**

geboren te Oosterzele, op 1 Augustus 1911  
en er godvruchtig overleden op 18 november 1968,  
gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

**OUD-STRIJDER 1940 - 1945.**

---

Nog in de bloei der jaren werd de dierbare overledene door een verraderlijke ziekte aangetast, die hem geleidelijk maar onafwendbaar, tegen zijn sterke hoop, naar het graf zou voeren. Zoals het de Heer behaagd heeft, zo is het gebeurd: de naam van de Heer zij gezegend.

Voorbeeldig in zijn werkzaamheid, was hij het ook in de zorg voor zijn gezin en in zijn vertrouwend geloof. Hij hield van het leven en zou graag nog jaren bij de zijnen gebleven zijn. En toch, hoe hard de scheiding ook was, hij wist zich te onderwerpen aan de Wil van de hemelse Vader. Vol vertrouwen ontving hij de Sakramenten der zieken en aanvaardde alles uit Gods hand. Als wij met Kristus lijden, zullen we met Hem ook de glorie binnengaan.

Dierbare Echtgenote en Kinderen, hebt dank voor uw toegewijde zorg en genegenheid. God moge U voor uw liefde naar waarde belonen. Tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U!

— **R. I. P.** —

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

†

Mevrouw Jules DE MOOR,

geboren Clara CAEKEBEKE ;

De Heer en Mevrouw Albéric DE MOOR-

DE SUTTER en zoon : Danny ;

De Familie DE MOOR ;

De Familie CAEKEBEKE ;

De Familie WANZELE ;

De Familie TAVERNIER,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.