



Zalig zij die in de Heer sterven
Bid voor de zielerust van de Heer

Leon DE MOOR

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Louise SCHaubROECK

Beheerder van de n.v. Algemene Ondernemingen
De Moor

Geboren te Melle op 1 september 1923 en god-
vruchtig overleden in de Sint-Vincentiuskliniek
te Gent op 25 januari 1972, gesterkt door de
Heilige Sakramenten der zieken.

Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

Mevrouw Leon DE MOOR, *zijn echtgenote* ;

De Heer Michel DE MOOR,

Juffrouw Nicole DE MOOR,

De Heer Philippe DE MOOR, *zijn kinderen* ;

De Heer en Mevrouw Amedé DE MOOR,
zijn ouders ;

Mevrouw Gaston SCHAUBROECK,
zijn schoonmoeder ;

*danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.*

Leon was vóór alles een goede echtgenoot en vader, die zijn schoon gezin voorging in liefde en genegenheid, maar tevens met een zekere strengheid. Zijn grote werkkraft en aanhoudende bezorgdheid voor eigen gezin hebben hem al vroeg getekend tot een sterke persoonlijkheid, die met wilskraft en beslistheid zijn zaak wist te leiden en op te voeren tot een degelijke onderneming. Een boom kent men aan zijn vruchten. Nu reeds blijkt dat hij, samen met zijn goede echtgenote, zijn kinderen heeft opgevoed tot jonge mensen die reeds gedurende hun studiën hebben bewezen dat ze de voetsporen van hun vader willen en zullen volgen en zijn levenswerk zullen voortzetten. De Heer moge hen daarin helpen.

Geliefde echtgenote, gij hebt mij in mijn langdurige ziekte verzorgd lijk niemand het U zal nadoen: nacht en dag was U rond mijn lijdensbed. Met een grenzeloos geduld en tederheid hebt U mijn pijn en miserie draaglijk gemaakt. Ik dank U van harte voor deze bovenmenselijke overgave. Geliefde zonen en dochter : U moet in de toekomst de troost en de fierheid blijven van uw goede moeder, dit wil zeggen : in liefde en genegenheid met mekaar verbonden, in eenvoud en grote werkzaamheid. Zo was het immers gedurende mijn leven. Zo moet het ook blijven na mijn vroegtijdige dood.

Dierbare ouders, heb dank voor alles wat ik van U mocht ontvangen. Ik ga U voor in de eeuwigheid. Ik zal U van hierboven steunen in de lasten van uw oude dag.

Familieleden, vrienden, collega's, personeel, ik groet U ten afscheid in alle genegenheid.

Wij bidden U, Almachtige God, dat Uw dienaar Leon, die heden uit deze wereld is heengegaan, door dit offer gereinigd zou worden van zonden en volgens Uwe barmhartigheid de eeuwige rust zou mogen verwerven.