

«Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweeft tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat.»

(Paulus)



In dit geloof leefde en stierf

**DE HEER**

**LEOPOLD DE MOOR**

weduwnaar van Mevrouw

**CLARA RASSCHAERT**

geboren te Roborst op 10 mei 1909 en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 1 oktober 1988.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken. Lid van de Bond der Gepensioneerden van St.-Goriks-Oudenhove.

---

Vader, nu ben je thuisgekomen bij de Heer.

Ons doet uw heengaan pijn.

Het nodigt ons echter uit tot bezinning.

Je leefde intens en gaarne. Je hield van de mensen en de natuur. Steeds was U bereid te helpen; je had aandacht voor elk gebeuren.

Trouw was uw liefde voor ons allen.

Stil, liefst ongezien was uw lijden. Moedig aanvaardde je vooral uw laatste beproeving.

Het sloeg je niet neer maar samen met uw geliefden maakte je U gereed voor het ultieme moment. Zo eenvoudig als je leefde, zo eenvoudig ging je ook van ons weg. Je was gereed. Alles was volbracht.

In Gods liefde hopen wij je voor altijd terug te zien.

Wij, uw kinderen zijn je innig dankbaar voor alles wat je met zoveel liefde en zorg voor ons hebt gedaan.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterklein-kind, gij zijt samen met moeder in leven, lijden en sterven mijn vreugde, troost en steun geweest. Ik blijf diep van U houden.

Beste zusters, familieleden en vrienden, de Heer heeft ons zwaar beproefd. Wij vonden steeds steun bij mekaar. Ik dank u voor uwe genegenheid. Samen met allen die mij reeds voorgingen naar de Heer, spreek ik voor U ten beste. Mochten wij allen mekaar terugvinden bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

De families DE MOOR, RASSCHAERT,  
DE POTTER en DE CLERCO.

danken U voor de blijken van deelneming  
in hun rouw.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegen