



Dankbaar aandenken aan

mevrouw

LOUISE DE MOOR

weduwe van de heer

ALBERT VERMASSEN

geboren te Roborst op 5 december 1923
en er godvruchtig overleden in "Huize Roborst"
op 30 december 2000,
gesterkt door de ziekencommunie
en het gebed van de Kerk.

Haar kinderen en kleinkinderen,

De families De Moor - Bovijn en

Vermassen - Van De Walle

DANKEN.

Louiseke, zoals velen ons moeder zo dikwijls noemden, is niet meer... Stil en rustig, maar voor ons nog veel te vroeg, is ze van ons heengegaan. Na jaren van volle overgave aan haar kroostrijk gezin, gans alleen, nadat vader plotseling uit ons midden werd gerukt heeft een langdurige, maar ongeneeslijke, ziekte haar overwonnen.

Haar helpende hand, haar verdraagzaamheid, haar liefde en vriendschap trachtte ze aan ieder van ons door te geven.

Lieve moeder en grootmoeder, je hebt je strijd tot het einde gestreden, je taak tot een goed einde gebracht. We zullen je dikwijls missen en je altijd dankbaar blijven.

We danken van harte iedereen die haar met de beste zorgen heeft omringd.

Dank u voor de blijken van deelneming in het verdriet dat ons treft.

druk melckebeke