

† BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie, Philothée DE MOOR

echtgenote van

Mijnheer Hubert D'HONDT

geboren te Bevere-Oudenaarde, de 4 December 1881
en er godvruchtig overleden de 28 Januari 1953, ver-
sterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Voor deze vrouw, wier rechtschapenheid en gods-
vrucht in het hart vergroeid lagen, is eindelijk de dag
aangebrosken, dat haar ziel zich vermeien zal in Gods
eeuwige schoonheid.

In de vergankelijkheid van de tijd, trots droeve en
donkere dagen, heeft zij het zaad der eeuwigheid uit-
geworpen; weelderig zal 't groeien en bloeien tot rijke
oogst.

Dat inspanning, inzichten en bekommernis hier op
aarde niet ten volle beloond worden, zien wij klaar be-
wezen, in het verdienstelijk zwoegen en werken van
deze godsdienstige vrouw; overtuigd als zij was, dat
alleen hierna maals de volle en onvergankelijke be-
loening wacht.

Bemide echtgenoot, heb dank voor de schone le-
vensjaren, die wij samen op aarde mochten doorbren-
gen en betreur niet te zeer mijn heengaan. Slijt uw late-
re levensjaren gelukkig op aarde met onze kinderen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor
uw tedere zorgen, liefde en genegenheid. Weest de
troost van vader.

Broeders en zusters, ik dank U voor uw inzichten en
hulp. Bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U! (300 d.)

De Heer Hubert D'HONDT,

De Heer en Mevrouw Marcel D'HONDT-VANDEVELDE en kinderen
Jean-Pierre, Marie-Paule, Luc, Beatrice, Marie-Anne en Ignace;

De Heer en Mevrouw Karel FONTEYN-D'HONDT en kinderen Yvan
en Marie-Rose,

De familiën DE MOOR, SPELEERS, D'HONDT en VERMEERSCH,

*danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.*