

O Heer, die in ons midden als knecht waart neergekniel,
In liefde tot het einde hebt Gij uw volk gediend.
Wil ons tot dienst bekeren, maak onze liefde waar,
Dat wij uw deemoed leren, U weer dienend in liefde-
gebaar.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

RENÉ DE MOOR

geboren te Roborst op 20 maart 1914
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 7 november 1971,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

In deze allerheiligen- en allerzielendagen, op onze kleine parochie heeft God getoond dat Hij op 't einde van elk leven staat, dat elk leven in Zijn handen ligt: 3 mensen van onze parochie in 7 dagen tijd stonden voor zijn almachtigheid.

Vanaf zijn 14 jaar heeft René gewerkt en hard gewerkt, 40 jaar lang op dezelfde plaats; maar werken is niet alles in het leven. God schiep de mens tot zijn eigen glorie en zoals Kristus leed zo vond René in het lange en harde lijden de Heer weer; de Heer wenkte Hem te volgen en René begreep. Door lang lijden dat steeds erger werd, zelfs zijn tweede been werd weggenomen, kwam hij dichtbij de Heer, zodat op 't einde 2 tranen van zijn ogen rolden toen men sprak van de goede God. Weinig klagend in het grote leed, had hij aan God geofferd meer als ooit te voren en God verhoorde zijn bede, want hij stond Hem weer nabij.

Mijn dierbare moeder, zusters en broers, hebt dank voor uw overgrote liefde. De lange afstand van bij u tot aan de kliniek hebben u niet belet regelmatig mij troost te brengen. Moge God u zegenen.

Druk Melckebeke-Hoebeke Zottegem

De families DE MOOR, BOVIJN, DE BOCK en REYNAERT

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.