

Zalig de doden die in de Heer sterven !



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

RICHARD DE MOOR,

weduwnaar van Mevrouw

RACHEL DE DEYNE,

geboren te Vlierzele, de 15 december 1899
en godvruchtig overleden te Gent, de 14 juli 1962,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke zegen.

Lid van de godvruchtige genootschappen.

De mens verdwijnt met de dood uit onze ogen, maar al wat schoon en goed was in hem blijft voortleven. Zo zal steeds het beeld van deze ingoede man in ons geheugen behouden blijven.

Mild zijn de laatste levensjaren hem niet geweest: leed en beproeving werden hem niet gespaard. Nooit echter kwam één woord van verbittering over zijn lippen: geduldig en gelaten heeft hij zijn kruis gedragen.

Hij heeft ook schone dagen gekend. Zijn schoon gezin opgeleid tot vrome Kristenen, in volgehouden werkzaamheid hun toekomst verzekerd, zo kon hij afscheid nemen van deze wereld met de geruststellende gedachte zijn taak te hebben volbracht.

De dood die hij zag naderen verschrikte hem niet, hij aanvaardde ze met een volkomen onderwerping aan Gods H. Wil. Hij ontslep zachtjes in de Heer met gerust gemoed en vol vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Nu, lieve Kinderen en Kleinkinderen, laat ik U over aan Gods genade. Gij weet het wel dat gij veel te danken hebt aan uw ouders. Volgt onze voorbeelden na, blijft Kristelijk en onwankelbaar in Uw geloof. Gij waart mijn vreugde en mijn kroon in het leven, gij moet die blijven in eeuwigheid.

Weest mij indachtig in uw gebeden. Van hierboven blijf ook ik samen met moeder aan U denken.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.

(300 d. af.)

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. - Tel. 70.56.19

Techn. ingenieur en Mevrouw Lucien DE SCHAMPHELAERE-DE MOOR
en kinderen ;

Heer en Mevrouw Alfons DE MOOR-BULTINCK en kinderen ;

De familie DE MOOR ;

De familie DE DEYNE ;

De familie SCHOLLAERT ;

De familie VAN DE VELDE,

gevoelig voor Uw blijk van deelname in
hun rouw betuigen U hun innige dank.