

Heer, geef haar de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

**Valerie, Judith, Eugenie, Joseph
DE MOOR**

weduwe van de Heer

Remi VAN DEN BERGHE

geboren te Oudenaarde op 13 december 1900
en godvruchtig overleden te Ronse
op 26 januari 1978, gesterkt door de laatste
H. Sakramenten.

De dood is de overgang naar het eeuwige
leven en de blijde intrede in het hemels
Vaderhuis.

Zij was een brave vrouw, geliefd en bemind
door haar dierbaren, geacht en geëerd door
haar medemensen. Een lange levensweg mocht
zij afleggen op aarde. Lief en leed, vreugde
en lijden waren haar deel.

Lange tijd reeds waren haar krachten fel be-
perkt. Moedig doorstond zij de lasten en de
beproevingen, die haar werden overgezonden.
Tenslotte werd zij geheel gebroken en ging zij
haar Rechter en Redder tegenoot.

Dierbare familieleden, ik dank u voor uw
genegenheid, dierbare zusters en personeels-
leden van «Najaarszon» ik dank u om uw toe-
gewijde zorgen. Moge God u hiervoor zegenen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families DE MOOR, VAN GHELUE,
VAN DEN BERGHE en CALLENS,

danken U van harte voor de blijken van
deelneming en gebed.

Begravenissen Firma Aelvoet, Bordetlaan