

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**ZULMA DE MOOR,**

echtgenote van Mijnheer

**DÉSIRÉ RASPOET,**

geboren te Scheldewindeke, de 18 October 1879 en  
godvruchtig overleden te Oosterzele,  
de 5 November 1951.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Wat had ik op aarde nog te verlangen buiten U, o  
Heer? Mijn krachten zijn uitgeput.... mijn dagen zijn  
vervlogen... O God van mijn hart, Gij zijt mijn deel  
voor alle eeuwigheid! (Job. 17.)

De dood is een einde komen stellen aan het lange  
lijden dat de Heer haar overzond, zij heeft het gedra-  
gen met liefde en onderwerping, daarom werd haar  
ziel erdoor gelouterd en waardig bevonden om den  
Hemel binnen te gaan.

Bemide Echtgenoot, heb dank voor de goede zor-  
gen mij verleend gedurende mijn lange ziekte, mijn  
heengaan zal U pijnlijk vallen daar ge uw eenzaamheid  
zo diep zult gevoelen, doch troost U bij de gedachte  
dat we weldra weder zullen verenigd zijn hierboven,  
om nooit meer gescheiden te worden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

500 d. aff.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. - Tel. 169.

Mijnheer Désiré RASPOET ;  
Mijnheer en Mevrouw Raymond RASPOET-FRANÇOIS ;  
Mevrouw Weduwe Richard RASPOET-BEECKMAN Kinderen en Klein-  
kinderen ;  
De Kinderen en Kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Emiel  
SCHOCKAERT-RASPOET ;  
De Kinderen en Kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw François  
HOX-RASPOET ;

De Famille DE MOOR ;  
De Famille RASPOET.

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in  
hun rouw betuigen U hun innigen dank.