

†

Omringd door hen die hem lief waren
werd in de vrede van de Heer opgenomen

DE HEER

Arthur - Charles DEMORTIER

echtgenoot van Mevrouw Gabriëlle COSAERT

geboren te Rozenaken op 24 februari 1913
en godvruchtig overleden te Kortrijk
op 23 april 1982,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Rustend factagechef N.M.B.S.

Mevrouw Gabriëlle Cosaert, zijn echtgenote ;
Willy en Rika Demortier-Vynckier en Olivier,
Xavier en Marleen Demortier-Demey,
Ilse en Frederick,
Philippe en Hilde Demortier-Vercaemer en Tom,
Raf en Martine Demortier-Demey en Wim,
zijn kinderen en kleinkinderen ;

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.

Liefste Pa,

je was voor mij een trouwe echtgenoot.
Voor ons, je kinderen, een goede vader,
onvermoeibaar in de weer voor je gezin.
Je kleinkinderen waren je leven :
« 'k zie m'n kleintjes zo geerne ».
Met een bewonderenswaardig geduld
kon je met hen bezig zijn.
Voor ons was niets jou teveel.
Waarom... waarom werd je zo plots
met een fatale ziekte geslagen... waarom ?
Toen je te zwak was om te bidden
hebben we allen samen gebeden
« Laat dit lijden aan hem voorbijgaan, Vader ! »
Het valt ons zeer zwaar je heengaan te dragen.
Maar naar jou kristelijk voorbeeld geloven we
dat God het beste met je voorheeft.
We geloven dat je, je zorgende taak als
echtgenoot, papa en opa voortzet.
Wees jij nu onze voorspreker bij de Vader.
Help ons je grootste levenswens te vervullen :
houd ons allen in vrede en liefde bijeen.