

Wij hebben haar bemind, laat ons haar niet ver-  
geten, totdat onze gebeden haar gebracht zullen  
hebben in 't huis des Heren. H. Ambr.

ZALIGE † GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIE-SYLVIE DE MOTTE

echtgenote van

Mijnheer Emiel DE VUYST

geboren te Sint Martens-Lierde, den 3 Juni 1882 en  
aldaar godvruchtig overleden den 6 Februari 1948,  
voorzien van de laatste Troostmiddelen onzer  
Moeder de H. Kerk.

Een brave vrouw, wie vindt haar ? Hare  
waarde gaat paalen ver te boven... ziele-  
kracht en welvoeglijkheid zijn haar gewaad,  
zij geeft nauwkeurig acht op alles wat er  
omgaat in haar huis... hare kinderen staan  
recht om haar te roemen (Boek der Spr. 31)  
De Heer had haar een aangenaam en zacht-  
moedig karakter verleend en haar ene mild-  
dadige ziel geschonken.

In den tijd der grote en lange beproeving  
gaf zij het voorbeeld ener ware christene  
onderworpenheid : zij heeft verduelig alle  
smarten tot het einde toe verdragen.

Bemide echtgenoot, lieve kinderen en  
kleinkinderen, dank voor uwe aanhoudende  
zorgen waarmede gij mijn droeve kwaal  
trachtet te lenigen ; vergeet mij thans niet  
in uwe gebeden. Betrouw steeds op God :  
dat Hij altijd uw vrede en liefde weze.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 dag. afl.

Dr. Victor Van Nieuwenhove. Geeraardsb.

De familiën DE VUYST en DE MOTTE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.