

Zalig die in de Heer sterven.

Apoc.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van

LOUIS DE MOYER

echtgenoot van

GABRIELLE DE FRAINE

geboren te Geraardsbergen, de 29 Maart 1904  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,  
de 14 Juli 1951, versterkt  
door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hoe ledig het huis waar moeder verdwijnt, maar hoe arm de haard waar vader voortaan moet gemist worden.

Onze naastige vader en getrouwe echtgenoot is niet meer bij ons en ons aller harten bloeden; de tranen verduisteren ons de ogen omdat we nu maar pas aanvoelen welk een beproeving dit afsterven ons oplegt. De kroon is ons van het hoofd gevallen.

Jerem.  
O God, hoe onnavorbaar zijn uw Wilsbeschikkingen, want de mens mikt, maar Gij schikt! Doch wij buigen gelaten het hoofd voor uw Aanbiddelijken Wil, die geschiede op aarde als in den Hemel.

Wij hebben hem steeds bemind; verlaten we hem niet vooraleer wij hem door ons gebeden in het Hemels Vaderland hebben gebracht.

Hij heeft pijnlijke dagen en droevige nachten doorgebracht, maar hij heeft de vele smarten met een ganse onderwerping aan den Wil Gods geleden.

Job, 19, 21.  
Dierbare vrouw, lieve kinderen, ik had gehoopt nog lange jaren voor u te mogen zorgen, doch moet ik u nu verlaten, het is niet voor altijd, eens zien wij elkander weer in de Eeuwige Haardstee. Leeft intussen als goede kristenen. Kwijt altijd voorbeeldig uw plichten jegens God en zijn H. Kerk. Bidt ook voor mij! God zegene U en beware u allen in zijn liefde.

De 4 Akten voor de overledene.

Mevrouw Louis DE MOYER, geboren Gabriëlle DE FRAINE;

Mijnheer Jean DE MOYER;

Mijnheer Marcel DE MOYER;

Mejuffter Jeannine DE MOYER;

De Familiën DE MOYER, DE FRAINE, BIJL en SPELIERS,

BEDANKEN.

Drukkerij Vandendriessche-De Vleeschauwer,  
Opvolger Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel.