

Diep bedroefd om het afscheid
maar dankbaar voor
al wat wij van haar mochten ontvangen.

MEVROUW

Yolande DE MUER

° 8 maart 1932 - † 18 oktober 1985

echtgenote van de Heer Norbert LEYTENS

Dit melden U diep bedroefd

haar echtgenoot,

de families DE MUER, SCHELSTRAETE,
CAUS, LEYTENS en STEVENS,

met dank voor uw medeleven.

*Ik hou van ogen, door weemoed gewijd,
ik hou van ogen, die hebben geschreid,
die hunkerend uitzien van groot gemis
of starlings staren van droefenis.*

*Ik hou van ogen, die prachtig spontaan
van grote smart, naar geluk willen gaan,
en moe gemijmerd in 't avondlijk land
weer blinken als ruiten,
waar 't zonlicht in brandt.*

*Maar goddelijk de kijkers,
die schreiend gereed,
hoog zingen boven hun leed ;
't zijn zij die der zielen ellende bevroën,
die lachen... om anderen geen zeer te doen.*

Alice Nahon