

Van mijn tederste jeugd af, o onbevleete Maagd Maria, heb ik U mijn leven als aan mijne opperste Vorstin toegewijd! Gij zijt de haven waarin ze heenvlucht.

BID VOOR † DE ZIEL

van Juffrouw

ANNA DE MULDER

geboren te Zandbergen, de 18 Januari 1866, en zeer godvruchtig overleden te Zarlardinghe, de 29 Mei 1948, voorzien van al de troostmiddelen van onze Moeder, de H. Kerk.

Een levendig geloof, een gegronde godsvrucht, gepaard met een voorbeeldige reinheid van zeden, een merkwaardige goedheid, dienstvaardigheid en zachtheid van inborst, die haar bij eenieder aange-naam en beminnelijk maakten, dit waren de uitstekende hoedanigheden van deze dierbare overledene.

H. Joh. Chrys.

De Heer roept de zielen tot Zich wanneer zij het best bereid zijn.

H. Ther.

Zij toonde zich waar kind van Maria; hare goede Moeder, getrouw aan hare belofte, kwam haar ter hulp op deze laatste zaterdag van haar schone maand.

Haar stichtende dood was een weerspiegeling van haar voorbeeldig christelijk leven; in 't aanzien van haar naderend einde, in volle bewustzijn ervan, bleven haar die wondere gelatenheid in Gods alwijze schikkingen, en die bovennatuurlijke gerustheid, die voor de stervende zelf de kostbaarste genade is en de zoetste vertroosting voor hare naastbestaanden.

H. August.

Vaartwel, dierbare bloedverwanten; hebt dank voor uwe genegenheid; hebt dank ook gij, mijn geliefde weldoeners, voor uwe toewijding en bezorgdheid om mij tot het einde bij te staan. Blijft mij nog indachtig in uw vurige gebeden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne zaligheid.

Druk, Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familiën DE MULDER,
SEGERS.
VAN DEN HAUTE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.