

Geloofst zij Jezus Christus. Amen



BID VOOR DE ZIEL VAN

M I J N H E E R

Cyriel DE MULDER

geboren te St Maria-Lierde op 25 april 1902
en zacht in de Heer ontslapen te Gent op
18 maart 1964, voorzien van de genademidde-
len van Onze Moeder de H. Kerk.

Samengeschaard rond het altaar van God,
verenigen wij ons met het gebed van de pries-
ter, den Vader aangeboden : O God, wien het
eigen is altijd barmhartigheid te betonen en te
sparen, wij vragen U ootmoedig de ziel van Uw
dienaar niet over te leveren in de macht van de
vijand en haar niet voor goed te vergeten, dat
Uw heilige engelen haar ontvangen in het vader-
land en het paradijs binnenleiden. Dat deze ziel
die in U geloofde en op U hoopte niet de folte-
ring moete doorstaan maar de eeuwige vreugde
moge genieten, door Christus, onze Heer.

De hoop van de kristenmens is immers ge-
grondvest op zijn geloof in Jezus Christus die

zegt : Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie
in Mij gelooft, zelfs al ware hij overleden, zal
leven en al wie leeft en in Mij gelooft zal in
eeuwigheid niet sterven.

Dierbare familieleden en vrienden, blijft mij
gedenken in Uw gebeden, in afwachting van het
eeuwig weerzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Familiën DE MULDER, DE BUISSON,

**danken U voor de gebeden en deelneming
in hun diepe rouw.**

Drukk. « De Beiaard » - Zottegem