

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

100 d. a.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Francies DE MULDER

weduwnaar van

Mevrouw Lucie DE BUISSON

geboren te Ophasselt, den 2 October 1870, godvruchtig overleden te Sinte Maria-Lierde, den 2 Mei 1945, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

God had hem bedeed met de rijke schatten zijner goedheid en die heeft hij overvloedig aan anderen uitgedeeld.

Ik heb in uwe tegenwoordigheid gewandeld, o Heer! Gij hebt mij de hand genomen en volgens uwen H. Wil geleid. Wat heb ik op aarde anders gewild dan U... Gij zijt de sterkte van mijn hart en mijn erfdeel in de eeuwigheid. Ps. LXXII.

Begaafd met goedertierenheid, nederigheid en zachtmoedigheid bezat hij bovendien de liefde die de band is der volmaaktheid. Coll. III 14.

Dierbare kinderen, vergeet de lessen niet van uwe ouders. Bemint elkander; vergeet niet dat alleen de goede werken tellen voor de eeuwigheid. Ik dank U voor uwe zorgen. Mijn familieleden, allen, vaartwel. Bij den Heer zien wij elkander eens terug.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.

R. I. P.

Uitg. Lafort, S^{te} Maria-Lierde.

De familiën DE MULDER, DE BUISSON
en BACRO,

zeer gevoelig voor de blijken van kristene
deelneming hun betoond bij het overlijden
van hun teergeliefden vader, schoonvader,
grootvader, broeder, schoonbroeder, oom
en neef

DANKEN U.