

« Het is volbracht » (Jezus' Woord)



GELOVIG AANDENKEN AAN

JUFFROUW

Georgine DE MULDER

Dochter van wijlen
Charles en Stephanie DANCKAERT.

Geboren te Oosterzele op 1 april 1902
en godvruchtig overleden te Gent op
28 maart 1986, gesterkt door de Heilige
Sakramenten der zieken.

In Gods Liefde aanbevolen en ten grave
gedragen te Oosterzele op 2 april 1986.

Het is volbracht, het leven van stille
dienstbaarheid.

Het is volbracht, het leven van "doe wél
en zie niet om".

Het is volbracht, het leven méér in steun
en bemoediging aan medemensen, dan
aan het denken aan zichzelf.

Het is volbracht, het leven in stilte en
bescheidenheid, meer dan wat gezien
en geroemd moet worden door mensen.
Zij was het woord van de Heer indach-
tig: Uw Vader weet wat gij doet en dat
is u voldoende.

Georgine, gij hebt gepoogd uw Heer
en Meester Jezus Christus na te volgen
en gij zijt er fijn in gelukt: we zijn daar
nu nog blij en dankbaar om.

Alle goede mensen die in dezelfde dienst-
baarheid en toewijding ook voor mij
zoveel betekenden: dank u in Gods
naam!

Heilige Maria, Moeder van God, bid
voor ons. Amen.

De families DE MULDER en DANCKAERT

**danken U voor de bliken van
deelneming en gebed.**

Druk. De As, Oosterzele, tel. (091) 62 70 01
Begraf. Wanzele, Oosterzele, tel. 62 56 47