

Aan uw gelovigen Heer wordt het leven niet ontnomen, alleen veranderd !



Dankbaar blijven wij in onze gebeden voor  
MEVROUW

## **Germaine DE MULDER**

**Weduwe van de Heer Jules VAN BEVER**

Geboren te Oosterzele op 3 april 1905 en godvruchtig overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse op 7 december 1982, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

---

De Heer en Mevrouw  
Albert VAN BEVER-VERSPEETEN, en kinderen  
De families DE MULDER, VAN BEVER, LA-  
TEUR en DE MEYER,

**danken U voor de oprechte deelneming  
en Uw gebed.**

Wij mensen maken ons vaak de bedenking wat het leven precies inhoudt. Waarom wij het leven hebben gekregen en waar wij als wezen naartoe gaan ! Zonder geloof, zonder het aanvaarden van een eeuwigheid blijven wij troosteloos aanstoten op het eeuwenoud probleem. Voor wie echter gelooft komt elk mensenleven in een heel ander licht te staan.

Wij vertrouwen vast in een scheppende God, die elke mens gewild tot het bestaan riep en ook voor elkeen zorg draagt tot in de eeuwigheid. Daarom is het bestaan van de kristen mens gevuld met een onuitsprekelijke hoop op de door God eens beloofde toekomst.

In deze geest en beziel met dit geloof is deze moeder ons voorgegaan. Eenvoudig als zij was en zorgend voor haar gezin gaf zij een voorbeeld van diep geloof. Alleen God weet hoe intens zij gebeden heeft in de stilte en de eenzaamheid van haar net huis. De hoogdag aan huis ontvangen was voor haar een Hoogfeest, waar zij zo dankbaar voor kon zijn. In gedachtenis van haar kinderen en de vele vrienden zal haar voorbeeld van godsvrucht en ijver blijven voortleven.

Nu rust zij voor altijd bij haar Heer en bidt daar voor haar kinderen en familie als dank voor de zorgen en de jarenlange genegenheid die zij mocht ontvangen.  
Sint Rochus, parochiepatroon, bid voor ons.

---

Begr. J. Wanzele - Oosterzele - Tel. 62 56 47  
Drukkerij DE AS - Heistraat 55, Oosterzele