

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest...

IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE

MEVROUW

HELENA DE MULDER

echtgenote van de Heer

LEON VIDTS

geboren te Schendelbeke, op 12 januari 1904 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen, op 28 februari 1981, voorzien
van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden



De families **DE MULDER, VIDTS,**
STECKE en **VAN DER CLEYEN,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en **DANKEN U.**

Druk. De Vos

Na een slepende kwaal die op haar leven een droeve stempel had gedrukt is moeder naar de Heer gegaan. We hebben haar gekend als een toegewijde echtgenote, moeder en grootmoeder die in de stilte van het dagelijks leven haar huiselijke taak heeft volbracht, in ware gemoeidelijkheid en zachtheid.

Zeer gevoelig van aard was zij dankbaar voor een bezoekje en de troost die men haar wilde brengen. Met het ouder worden immers drukken de levenslasten op zulke mensen dikwijls het zwaarst. Ze heeft dan ook veel droeve momenten gekend toen de aftakeling op haar ging wegen. Alleen haar geloof heeft haar wat kunnen opbeuren. Want al gaat een mens van nature met het ouder worden steeds meer op de naderende dood gaan denken, toch verliest de dood voor iemand die echt gelooft het onherstelbaar karakter. Want zulke mensen weten dan dat zij met het sterven vallen in de armen van een liefhebbende God en Vader.

Dan kan een mens uiteindelijk gaan berusten en vertrouwen in het leven en in de dood, wetende dat, wanneer onze aardse woning afgebroken wordt, de Heer ons reeds een hemelse woning heeft voorbereid.

Heer, over het graf heen, blijft onze dierbare overledene met ons verbonden. Uw verrijzenis staat daar borg voor. Dank zij uw leven en sterven heeft ons bestaan zin en betekenis. Versterk ons geloof in een toekomst die blijvend is.

Heer, vertroost en sterk hen die onze overledene in wel en wee hebben bijgestaan: haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie. Wanneer men steeds heeft getracht goed te zijn voor mekaar, dan weten we dat God bij ons is, want Hij is liefde.

Gij allen, familieleden, vrienden en kennissen, die ik heb gekend en wier genegenheid mij heeft gesterkt, leeft allen verder in de vrede des Heren, en weet, dat wie gelooft, eeuwig leven heeft.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.