



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER
Jozef DE MULDER

weduwnaar van
Emilie DE COOMAN

geboren te Voorde op 8 november 1911 en er overleden op 12 januari 1984, gesterkt door de H. Sakramenten in extremis.

Nu het leven van Jozef voorbij is denken wij spontaan aan het verleden ; in hoever hij ons is voorgegaan in wijsheid, levensmoed en geloof "of we leven of we sterven aan God behoren wij toe".

Wisselvalligheden en mislukkingen waar geen enkel leven vrij van is brengen ons terug op de goede baan om ons inzicht te zuiveren. Ook de rijkste mens sterft arm. Arm voor de wereld, rijk en eeuwig voor het hiernamaals.

Terecht, Jozef behoorde tot één van de zeer welgestelde gezinnen van Voorde, zijn inborst, zijn eenvoud, zijn kordaatheid, eer-

bied voor ieders gezindheid konden zijn adel niet loochenen. Bijzonder door de diepe kristelijke overtuiging van zijn echtgenote beïnvloed, had hij grote bekommernis met de toekomst van het Mariaveld ; het ingeburgde bedevaartsoord van Voorde, O.-L.-Vrouw van den Beukenboom.

Wij veronderstellen de grote inspanning om zonder dralen het begeerde en heilige Veld uit de handen te vrijwaren van ongewijden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de liefde waarmee gij mij steeds hebt omringd ; wees steeds eendrachtig en vergeet mij niet.

De families
DE MULDER, DE COOMAN,
en DE MULDER,

danken U voor de blijken van
deelname in hun rouw.

Begravenissen - Krematies HERREGODTS
Geraardsbergestraat 110-112 - 9400 NINOVE
ABC-DRUK MEERBEKE - Tel. 054/32520