

De boomgaards in hun laatste bloei...  
en 't schoon verwachten van de Mei  
heeft jeugdijg haast, uw dood omstoeid  
met hoop waaruit berusting groeit,  
en in de pijn toch dankbaarheid.



**In Gods vaderhanden en in uw gebed  
bevelen wij de ziel aan van Mevrouw**

**MARGUERITE DE MULDER**

echtgenote van de Heer

**VALÈRE VAN IMMERZEELE**

geboren te Velzeke-Ruddershove de 22 december 1912  
en zacht in de Heer ontslapen in de Kliniek Maria-  
Middelares te Gent de 14 april 1971  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

—

Indien de Heer het wil dat ik bij Hem zou komen  
dan is het goed, maar ik heb toch mijn best gedaan.  
Dit zijn de woorden die zij acht dagen voor haar heen-  
gaan heeft gesproken. God, met deze zin kunnen wij  
haar leven, dat menselijk gesproken helaas te kort is  
geweest, in dankbaarheid samenvatten. Zij heeft  
inderdaad haar best gedaan, haar zorgen en toewijding  
gingen in de eerste plaats naar haar gezin en familie  
maar daarbuiten gingen er zovelen getroost en be-  
moedigd van haar weg, want met een blijde kwinkslag  
wist zij de anderen op te beuren en het was haar nooit  
te veel de handen uit te steken om daadwerkelijk te  
helpen en te dienen.

Mijn God, toen U de laatste maanden haar de lijdens-  
kelk aanbood heeft zij hem tot op de bodem geleidigd.  
Goede Vader in de hemel, wij namen niet graag van  
haar afscheid, maar wij weten dat Gij een schoon  
leven beloond en dit geeft ons nieuwe levensmoed om  
haar herinnering in ons levend te houden.

Lieve man, kinderen, kleinkinderen en familie u hebt  
mij tijdens m'n leven gesteund en gesterkt, mijn lijden  
hebt u verzacht en op allerlei wijzen dragelijk ge-  
maakt. Hiervoor maar één woord: « allen hartelijk be-  
dankt. » Over de dood heen weze de liefdeband die  
ons allen eens bijeen bracht en steeds samenhoudt uw  
sterkste levensmotief. Vaartwel en maakt het leven  
voor elkaar steeds mooi want eens zien wij elkander  
weer bij de Verrijzenis van het leven.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Om uw gebeden

en blijven van deelneming

danken U:

De families De Mulder, Van Immerzeele,

De Smet en Baele.

—  
Druk Melckebeke Zottegem