

*'t Is stil geworden in huis,
nu jij er niet meer bent,
doch ... je hart blijft bij ons
en alles spreekt over jou.*



Vroom aandenken aan

Mevrouw

Maria DE MULDER

weduwe van Bernardus VAN DE MAELE

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 8 januari 1913
en godvruchtig overleden te Jette
op 13 oktober 1995,
gesterkt door de Heilige Sakramenten.

*De families DE MULDER, VAN DE MAELE
BUISSON en DE BODT*

*danken u hartelijk voor uw bliken
van innige deelneming en gebeden.*

*Moeder en grootmoeder, wij begrijpen je haast,
maar waarom moest jij ons
zo onverwacht, zo plots verlaten.
Eenvoudig heb je geleefd en we treuren
om de plaats die nu leeg komt.
Je was dankbaar voor de goede zorgen
waarmede ge werd omringd
en aanvaardde gewillig wat u overkwam.
Mijn lieve kinderen en kleinkind,
gij waart mijn vreugde en mijn troost,
heb dank voor uw onvermoeibare zorgen.
Moeders zegen zal op u rusten.
Steunt en troost elkander.
Wees mij indachtig door eensgezindeheid
en door uw gebeden.
Wees niet bedroefd,
ik ben gelukkig terug samen te zijn met vader.*