

Jezus heeft gezegd : « In het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen ».

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

OMER DE MULDER

weduwnaar van Mevrouw

ADELA BAECKELANDT

geboren te St.-Martens-Lierde, op 19 juni 1895 en godvruchtig overleden te Lierde (St.-Martens-L.), op 3 mei 1977, begeleid door de gebeden voor de overledenen.

Opgeëiste van de oorlog 1914-1918.



**De families DE MULDER, BAECKELANDT,
MEULYZER en VAN DER MAELÉN,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Heer onze God, Gij alleen kent onze dagen en wij ervaren hoe broos een mensenleven is ; nu de dagen van dit leven plots ten einde zijn, vragen wij U :

- dat Gij deze afgestorvene Uw barmhartigheid zoudt betonen ;
- dat hij onsterfelijk gelukkig mag zijn bij U en vrede vinde in Uw onvergankelijk Licht.

« Ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen maar wel voor zieken en zondaars » : dat was het antwoord van de Heer Jezus als de Joden Hem aanklaagden omdat Hij omging met tollenaars en zondaars. Wie zichzelf kent geeft de Heer volop gelijk en wie zich in de nabijheid van God weet zal met de H. Petrus zeggen : « Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens ».

Amper één week na het afsterven van zijn echtgenote komt het plots en onverwacht afsterven van vader, die zeker niet wilde tonen hoe diep het verlies van zijn echtgenote hem ter harte ging. Waar man en vrouw samen mogen oud worden en met de dag minder elkaar kunnen missen worden zij dan ook méér dan eens verenigd in de overgang naar de plaats van hun eeuwig samenzijn bij Hem, die in ieder huwelijksleven een straaltje wil meegeven van Zijn oneindige Liefde voor ieder mens.

De Heer neme hen samen op in de vreugde zijner Verrijzenis !