

«Werken is goed, bidden is beter,
lijden is best!» (Priester Poppe)



Heer, neem in Uw vrede op

Mevrouw

Paula DE MULDER

echtgenote van Mijnheer

Charles VAN WANZEELE

Geboren te Oosterzele op 21 februari 1936
en stichtend overleden te Gentbrugge
in de St-Jozefskliniek op 28 januari 1975
gesterkt door de Heilige Sacramenten.



'Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van
deze tijd niet opweegt, tegen de heerlijkheid
waarvan ons de openbaring te wachten
staat.' (Sint-Paulus)

Dit is de christelijke hoop die het onneem-
baar menselijk leed om dit afsterven over-
stijgt.

Paula was een voorbeeldige moeder en een
ingood mens. Vriendschap, goedheid en
gedienstigheid waren haar eigenschappen.
Daarom hebben zovelen met haar meege-
leefd tijdens de zeventien maanden dat zij
in het ziekenhuis verbleef. In het lijden en
de vernedering toonde zij zich groot, naar

de woorden van priester Poppe, op wie zij
zo vertrouwde. Zoals haar Meester Jezus
heeft zij zacht en gelaten haar zwaar kruis
zonder enige klacht gedragen.

Om haar moed mocht ze de algehele waar-
dering wegdragen van het ziekenpersoneel
en van allen die haar een bezoek brachten.

Heer God, Gij alleen weet wat deze jonge
moeder moeten lijden heeft. Uw oneindige
beloning is voor haar een zekerheid. Wij
bidden U, geef moed en levenskracht aan
hen die achterblijven en moeilijk deze nog
zo jonge moeder moeten missen.

Goede echtgenoot, mijn lieve kinderen, de
beproeving valt U zwaar. Voor U geef ik
graag mijn leven. Blijf voor elkaar goed
zijn. In Uw dagelijks gebed blijven wij ver-
enigd. De steun van hierboven zal niet uit-
blijven.

Dierbare familie en mijn vele vrienden,
dank U voor alles wat gij voor mij en mijn
gezin gedaan hebt. Blijf helpen waar het
nodig is. Allen zal ik U gedenken bij God
die in zijn ondoorgrondelijke voorzienig-
heid mij tot Zich riep.

Maria, moeder van troost, bid voor ons.

De families **DE MULDER,**
VAN WANZEELE,
BULTINCK,
BEKAERT

danken U om Uw deelneming in Christus