

Heer, toon ons het licht
van Uw aanschijn!



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Paula DE MULDER

weduwe van
de Heer **Jules Bultinck**

Geboren te Oosterzele op 12 juli 1910,
en overleden op 4 januari 1978, in de
St-Elisabethkliniek te Zottegem,
Gezalfd met het ziekensakrament.

De Heer en Mevrouw
Felix en Cecile BULTINCK - BEECKMAN
en zoontje Hans,

De Heer en Mevrouw Maurice en Gode-
lieve DE CUYPER - BULTINCK
en kinderen Luc en Hilde,
haar kinderen en kleinkinderen,
en de families DE MULDER, BULTINCK,
DANCKAERT en DE GUSSEM

danken U voor uw deelneming
in rouw en gebed.

Heer, onthoud ons de zekerheid niet
dat doorheen de duisternis van de dood,
de dageraad van volkomen licht zal
openbreken. «Want Gij, God zult met
ons zijn en elke traan in onze ogen zult
Gij drogen. De dood zal er niet meer
zijn: rouw, kommer en pijn zullen niet
langer voorkomen. De dingen van vroe-
ger zijn voorbij!»

Moge de dierbare overledene ook tot
die ontdekking komen bij de grote ont-
moeting met haar hemelse Vader. We
mogen daarop vertrouwen, want ze was
een brave, stille vrouw, een liefhebben-
de echtgenote en moeder. Zoals Maria,
Jezus' moeder, bewaarde ze veel woor-
den in haar hart. In alle eenvoud, maar
diep getroffen, droeg ze tegenslag en
ziekte. Zo werd ze rijp voor de hemel,
want ze was God welgevallig.

Dierbare kinderen, zuster en familie,
hebt dank voor al uw zorgen die ge met
toewijding en geduld voor mij gedragen
hebt. Nu ben ik weer samen bij vader,
voor eeuwig verbonden.
Gedenk ons in uw leven en uw gebed.

Druk. De As, (091) 62 70 01, Heistraat 55, Oosterzele
Begrafenis. J. Wanzele, tel. 62 56 47 Dorp, Oosterzele