

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

René DE MULDER

geboren te St-Maria-Lierde, den 23 Februari 1898
en er overleden den 16 Januari 1950,
versterkt van de troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was een eenvoudig en rechtvaardig man
die God vreesde en zich van alle kwaad ver-
wijderd hield. (Job. L.1.)

Vandaag is de mens er nog en morgen is hij
verdwenen. Houdt U bereid.

Hij heeft onder ons geleefd zoals een ware
christen leven moet : godsdienstig, vreedzaam,
verslaafd aan het werk, ootmoedig en met geduld
de weg volgende hem door de Voorzienigheid
voorgescreven, zijn hoop stellende op het geluk
dat over 't graf te wachten staat, want gans
zijn handel en wandel steunde op zijn diep
katholiek geloof, dat diep in zijn hart was
geprent.

Dierbare familieleden, zo onverwacht is het
uur van scheiden aangebroken. Gelukkig het is
geen eeuwig scheiden, het is maar een vaarwel,
de dag komt, die ons voor eeuwig zal verenigen
in de glorie des Hemels.

Vergeet me niet in uw vurige gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

De familiën **DE MULDER** en **DE BUISSON** bedanken U voor de blijken
van deelneming, hun betoond bij het afsterven van

MIJNHEER

René DE MULDER

Uitg. L. Surdiacourt, St-Maria-Lierde.