

"Uw gelovigen, Heer, gaan tot een beter leven over,
zij sterven niet."

(Pref. mis overledenen.)



BID VOOR DE ZIEL
VAN DE HEER

RICHARD DE MULDER,

**zoon van wijlen de Heer BENEDICT
en van wijlen Mevrouw MARIE DE SMET,**

geboren te Oosterzele, de 29 februari 1872
en er godvruchtig overleden de 11 december 1965,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Stil en ongeweten is deze dierbare overledene van
ons heengegaan, juist of hij, ook bij zijn dood, ons zo
veel mogelijk last, leed en verdriet wilde besparen.

Zijn leven was gevuld door arbeid en toewijding en
gekenmerkt door een diepe godsdienstigheid. Zijn God
erkende hij onderdanig en aan zijn werk was hij immer
gehecht. Gelukkig de mens die deugdzaam en gods-
dienstig zijn leven doorbrengt: over hem zal God wa-
ken als een goede Vader en niets, van al wat hem
overkomt, zal gebeuren buiten Gods voorzienigheid,
die alles ten goede schikt voor zijn uitverkorenen.

Onverwachts, doch niet onvoorbereid, heeft hij dit
aardse leven verlaten om, na zijn deugdzaam leven, bij
God het loon van zijn werken te ontvangen.

Duurbare familieleden, al uw goede zorgen wil ik
vergelden door mijn gebed opdat God U moge lonen.
Zo lang hebt ge mij met genegenheid omringd. De Heer
zegene u. Wilt allen voor mij bidden tot de Heer.
Dank voor alles.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op u.

Drukkerij Lourdault. Oosterzele - Tel. 70.56.19



De Familie DE MULDER ;
De Familie DE SMET,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.