

„Werkt niet voor het voedsel dat vergaet, maar  
voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven”,  
(Joh. 6.27)

†

IN VREDE

de ziel van

## Richard DE MULDER

weduwnaar van Mevrouw

Florida VAN AUDENHOVE

geboren te St.-Maria-Lierde, op 16 juni 1896  
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Opbrakel,  
op 5 december 1966,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken

Het christelijk afscheid der doden gaat  
gepaard met een eucharistieviering, gedach-  
tenis van Jezus' kruisdood. Menselijk zacht  
en goddelijk zeker klinkt de profetie: „ In  
Christus straalt ons de hoop op een heerlijke  
verrijzenis tegemoet, zodat wij, bedroefd  
om de onherroepelijke wet van de dood,  
tevens getroost worden door de belofte van  
de komende onsterfelijkheid. Voor uw  
gelovigen immers, Heer, wordt het leven  
veranderd, niet weggenomen, en na het  
instorten van het huis van dit aardse  
bestaan, wordt een eeuwige woning hun  
in de hemel bereid”. Is dat niet 'n troost-  
vol antwoord op de angstige vraag :  
waarom leven en sterven wij? Met dit  
vrijgeleide gaat de duurzame overledene  
naar het huis van de Vader.

Dierbare zoon, geliefde familieleden en  
vrienden, al mijn dank voor uw genegenheid  
en goede zorgen. In ieder gebed, vooral in  
de misviering vinden wij mekaar terug.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,  
Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De families DE MULDER,  
VAN AUDENHOVE,  
BUISON,  
HOEBEKE.

---

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde