

RED ONS HEER, WANT WIJ VERGAAN!

† BID VOOR DE ZIEL VAN
THEODOOR DE MULDER,

ECHTGENOOT VAN

Jeannette D'HONDT

geboren te Nederhasselt de 15 September 1881
en plotseling overleden te Herzele de 19 April 1954.

Onverwachts sterven is geen ramp, geen ongeluk,
als we maar gereed zijn voor God te verschijnen.

Door dit plotseling en tragisch ongeval klinkt tot
ons weer luider het waarschuwend woord van Christus
in de oren: «Weest bereid, want gij weet niet op welk
uur de Heer komt.»

Het is hard, zowel voor zijn familie als voor hem
door zulk een dood uit het leven te worden weggerukt.

Laten wij, die overblijven, diep in ons de overtuig-
ging prenten dat alleen een deugdzzaam leven en trouw
onderhoud van Gods geboden een waarborg zijn voor
een zalig sterven.

Duurbare echtgenote, beminde kinderen, kleinkin-
deren en familie, dank voor uwe genegenheid en vele
zorgen, vaartwel, troost U in de vaste hoop der opstan-
ding — en bidt voor mij.

Barmhartige God, wees zijne onsterfelijke ziel gena-
dig. — Maria, toevlucht der zondaars, bid voor hem

Uitg. K. Sonck, Aspelare.

Overleefde in de nacht
van 14 op 15 april 1912
de ramp met de Titanic

Mevr. Wed. Theodoor DE MULDER, geboren
Jeannette D'HONDT,

Mijnheer Gilbert DE MULDER, echtgenote en
kinderen,

Mijnheer Jan DE MULDER, echtgenote en kin-
deren,

Mijnheer Harry DE MULDER, echtgenote en kind,
Mejuffer Mary DE MULDER,

Mijnheer Edmond DE MULDER,

De familieën DE MULDER, D'HONDT, DE LAN-
GE en VAN NIEUWENHOVE,

BEDANKEN U

VOOR UW BLIJKEN VAN DEELNEMING.