

Help ons de leegte te overbruggen
door inniger
met elkaar verbonden
te leven, vandaag
en alle dagen
tot in eeuwigheid.

†

In de vrede van de Heer is
voorgoed opgenomen
de heer

WILLY DE MULDER

echtgenoot van Annie Burie

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 31
juli 1941 en onverwacht overleden te
Geraardsbergen op 23 oktober 1988.

—

De families

De Mulder - Burie - Coppens
danken U voor uw blijken van
medeleven en kristelijke deel-
name in hun rouw.

Verslagen en machteloos moesten wij
toezien hoe een aktief mens, in zo
korte tijd, afscheid moest nemen van
zijn gezin en van allen met en voor wie
hij gewerkt had.

Nu is zijn taak beëindigd. Moge hij in
Gods vrede de rust vinden.

Dierbare echtgenote, kinderen, klein-
kinderen en familie, gij treurt om mijn
vroegtijdig heengaan en dat is echt
menselijk, uw leven moet echter ver-
der. Steunt en troost elkander in goed-
heid, werkzaamheid en zorg, zoals ik
U heb voorgedaan. Blijft voor mij
bidden als teken van Uw liefde die
niet sterft met de dood.

Begratenisond. Andries, Geraardsbergen
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267

