

Onze Vader, die in de Hemelen zijt... Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.



ZALIG AANDENKEN

van

**Mijnheer ALBÉRIC DE MUNTER,**

echtgenoot van

**Mevrouw Julienne DE SCHAMPHELAERE,**

geboren te Oosterzele, de 12 augustus 1893  
en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen  
de 10 augustus 1958,

versterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden  
en de pauselijke zegen.

**OUD-STRIJDER - INVALIDE 1914-1918.  
VUURKRUISER.**

**Ridder in de Leopoldsorde met palmen,  
Ijzerkruis en andere Militaire Eretekens.**

**LID VAN DEN BOND VAN HET H. HART  
en van de godvruchtige genootschappen  
der parochie.**

In kristelijke eenvoud en stille deugdzaamheid heeft de  
duurbare overledene zijn zaligheid bewerkt.

De Heer had hem bekleed met een rijke schat van kost-  
bare deugden: zijn diepe godsvrucht, oprechtheid van  
hart en minzame liefde tot allen, maakten hem aangenaam  
aan God en aan de mensen.

Met volkomen onderwerping aan Gods heilige Wil heeft  
hij al zijn lijden aanvaard, zonder dat ooit een klacht over  
zijn lippen kwam. Gelaten, ja moedig heeft hij de smarten  
van zijn kwaal gedragen. En onder al zijn lijden bleef hij  
bezorgd om hen die hem verzorgden. Om zo een helden-  
moed zal de goede God hem zeker rijkelijk in de hemel  
belonen.

Heer, Gij hebt ons zulke goede echtgenoot gegeven tot  
onze troost, Gij eist hem van ons terug. Wij onderwerpen  
ons zonder tegenspraak, maar het hart doorgriefd van  
smart.

Duurbare echtgenote, samen hebben wij vreugde en la-  
sten gedeeld. De Heer roept mij tot zich; troost U en wees  
sterk. Tot weerziens in de Hemel. Ik dank U, en allen die  
mij dag en nacht hebben bijgestaan, voor Uw goede zorgen  
waarmee gij mij hebt omringd.

Duurbare familieleden, blijft mij Uw liefde tonen: ver-  
geet mij niet in Uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

---

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.58.19.

Mevrouw Alberic DE MUNTER, geboren  
Julienne DE SCHAMPHELAERE:

De Familie DE MUNTER:

De Familie DE SCHAMPHELAERE:

De Familie BUYSE:

De Familie GILLIS,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.