

Op U o Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld !

†
BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

Polydoor, Jozef, Nestor DE MUNTER,

echtgenoot van Mevrouw
ANNA PITAELS,

geboren te Oosterzele, de 23 maart 1890
en er godvruchtig overleden de 5 november 1967.
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Christen-gepensioneerden.

Vergeet hem niet,
Die heel zijn leven
Aan God en plicht is trouw gebleven.
Die in zijn omgang, maag en vriend
Tot voorbeeld heeft en troost gediend.
Die moe gewerkt, die moe geleden
Een beter land is ingetreden.
In Uw gebed, vergeet hem niet
Tot dat hem U, eens wederziet.
G. G.

Pas enkele dagen, na de schone hoogdag van Aller-
heiligen, en de Christelijke herdenking van de dood,
Allerzielen, worden wij door het afsterven van iemand
die ons duurbaar was, geplaatst voor het mysterie van
de dood. Ons geloof in het eeuwig leven, in het eeuwig
voortbestaan van onze ziel in een toestand van vol-
maakt geluk, bij de Heer, schenkt ons troost en sterkte
bij deze zware beproeving.

Duurbare Echtgenote en Kinderen, God roept mij tot
zich. Ik heb voor U gewerkt en gezorgd.

Gedenkt mij in uw gebeden. God zegene en beware
U. Moge de goede God U troosten en opbeuren en ons
allen eens verenigen in de eeuwige rust.

God zegene en beware U.
Duurbare familieleden, bidt voor mij.
Mijn Jezus, barmhartigheid !

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

Mevrouw Polydoor DE MUNTER, geboren Anna PITAELS ;
Mijnheer en Mevrouw Léon VAN CAUWENBERGHE-DE MUNTER en
kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Werner COOMBE-DE MUNTER en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Roger DE MUNTER-KRIEGIER en kinderen ;

Juffrouw Yvonne DE MUNTER ;

Mijnheer en Mevrouw Julien BOVYN-DE MUNTER en kinderen ;

Mijnheer Norbert DE MUNTER ;

De Familie DE MUNTER ;

De Familie PITAELS ;

De Familie BUYSE ;

De Familie CACKEBEKE.

gevoelig voor uw blijf van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.