

Een ware kristen sterft niet, hij vaart ten hemel.

†  
Gedenk met een vroom gebed  
de heer

## **JULIEN DE MUYNCK**

echtgenoot van mevrouw  
**GERMAINE BUYCK**

geboren te Lembeke op 28 februari 1908 en godvruchtig overleden te Eeklo op 5 juli 1979, gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden  
Lid van de K.W.B.

'n Schoon, eenvoudig mensenleven,  
zo boordevol dienstvaardigheid,  
Hij heeft in waarachtigheid gegeven  
en eindelijk zijn stuk gegeven  
in 't Vaderhuis. Hij was bereid.

Dit vers van de dichter mag wel toegepast worden op het schone, eenvoudige leven van deze door-goede man. Zijn leven was innerlijk rijk, zonder uiterlijk vertoon met een diep en vast geloof, gelouterd door beproeving en gesteund door trouw gebed en regelmatige zondagmis.

Vele jaren ging hij de nederige weg van de plicht. Van 't leven heeft hij geen buitengewone zaken verwacht, maar hij achtte zich rijk als hij zich met toewijding mocht geven aan zijn echtgenote en in vrede mocht leven met zijn familie.

Samen met zijn goede vrouw hield hij jaren een ontspanningsgelegenheid open, waar men nog gezond plezier en ontspanning vond na volbrachte plicht van het werk. Daar groeide in hem de grote liefde voor zijn duifjes, die ook in zijn oudere dag zijn liefleukoosde bezigheid en ontspanning mocht zijn.

Thuis gekomen van een schoon familiefeest, dat hij in gezelligheid doorbracht, kwam plots een onverbidde ziekte opdagen, die hem ons al te vroeg en onverwacht ontrukte. Toch verliep dit pijnlijke harde naar zijn vroeger geuite wens: «moge mijn sterven niet veel pijn meebrengen en geen grote last zijn voor u, vrouwtje».

Wij mogen er gerust inzijn dat zijn sterven een halen is van de beloning van dit schone leven.

Bemide echtgenote, laten wij God dankbaar zijn voor het lange en gelukkige samenzijn; ik dank u voor uw zorgen en genegenheid voor mij, maar vooral voor uw zelfvergeten goedheid en warme steun aan mijn sterfbed. Wees nu moedig en vertrouw op de Heer. Nu staat gij alleen, maar ik weet dat Gij er u zult doorslaan dank zij uw moed en uw godsvertrouwen. Ik blijf uw steun van bij God en ik reken op uw gebed.

Bemide familie, het schone familiefeest dat wij samen mochten meemaken was het afscheidsfeest voor mij. Bidt thans de Heer voor mij en weest hulp en troost voor mijn goed vrouwke.

Beste vrienden en kennissen,... ik reken op uw gebed.

In Uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest.

---

Voor uw gebed en deelneming  
danken u van harte :

Mevrouw Julien DE MUYNCK-BUYCK Germaine,  
De families DE MUYNCK, BUYCK, DE SMET  
en ROEGIS.

---

Druk. Paris  
Begrafenisond. R. De Pauw Lembeke Tel. 773532